

1

Getekend,

Marc de Bel

DE ZUSJES KRIEGEL



Standaard Uitgeverij

Getekend,
Marc de Bel

DE ZUSJES KRIEGEL



naar het boek van
MARC DE BEL

scenario - lay-out - lettering
IVAN ADRIAENSSENS

tekeningen
STEVEN DHONDT

kleur
INGE DAVELOOSE

Standaard Uitgeverij



ISBN 9002215630
DEPOT 2004/0034/18





M'N EERSTE FOTO !!

Zijn eerste foto...
Voor de spiegel.

Kijk, papa heeft ooit nog haar
op zijn voorhoofd gehad !



ZWANGERE MAMA!

Wow ! Wat een
buike, zeg !

Roken houdt je slank,
zeggen ze dan... Onzin !



MAMA'S EERSTE WEEËN!

Tijdens het poken !
Mama had een 'full house' !!



MAMA ROEPT: HOSPITAAL !!

Ha, hier roept ze
de fotograferende
papa tot de orde !



VERTREKKENS KLAAR!

Hela, met z'n vieren voorin
dat mag niet !



PERSEN, MAMA!

Het moment van de waarheid !



ONS EERSTE KINDJE !!

Deze foto heeft de verpleegster
genomen, mogen we vermoeden...

Kijk ! Ikke !



EN ONS TWEEDE...

En daar kom ik...



EN ONS DERDE

En last but not
least: ikke !



Zijn we niet lief?

Ja, nog geen haar veranderd!



Een dokter heeft ons onze naam gegeven?



Met de zusjes Kriegel: altijd sfeer in huis!

Ook nu nog!



Ha, da's juist, wij beten alles kapot!



Het moederschap geeft blijkbaar ook stevige trek!



Een nieuwe uitdaging!



Kijk, met al onze nieuwe vriendjes uit de eerste kleuterklas.



Ha, home sweet home...



MIJN VIER KNABBELAARTJES

En maar eten!
Ja, hoe smaakte tafelpoot
ook alweer?



MAMA OPNIEUW DIKKER

Hoezo, opnieuw? Ziet er
iemand een verschil, dan?

Zwanger van een paar
dozijn suikertaartjes per dag!



JOEL!!

Eigenlijk is Joel ook
wel een suikertaartje.



MIJN VIER SCHATTEN.

Gek vond ik dat, plots
z'n broertje erbij.

Ik ben het nog steeds niet gewend.



JOELTJE, DE BRUATHEID ZEF.

Hela, en wij dan?

Zeg, hier ontbreken
een paar foto's...

Lien, je staat op oma Diana's foto.

Ik op de foto met oma Diana?



Nee, letterlijk, je staat er
met je voeten bovenop!

Oeps!





Oma Diana... Onze mysterieuze oma.

Jaren geleden dat we haar gezien hebben...

Op de dag dat Joel geboren is!



Al beweert papa nog altijd dat wij dat hebben gedroomd...

Omdat oma volgens hem al jaren dood is.



Lieve zussen: een vreemd verhaal !!



Papa kan zeggen wat hij wil, die kettinkjes die we toen van oma kregen zijn toch maar mooi echt.

Juist! Hier klopt iets niet!



Dat zoeken we even uit, en straks amuseren we ons dan met die polaroidcamera.



KLENG!!



Euh... Met de stukjes is het misschien ook leuk spelen.

Ons handig Lientje.

We vinden wel iets anders. Kom op!





Dat is het clichébeeld van een heks. Eigenlijk wil 'heks' zeggen: wijze vrouw. En dat WAS oma Diana.



Dat weet niemand. Haar laatste levensjaren sleet ze in Zuid-Frankrijk, tussen haar geiten, kruiden en boeken.



De laatste keer dat we haar gezien hebben, zei ze dat we op een kerstdag nog een zoontje zouden krijgen die Joël zou heten.



Toen jullie broertje bijna drie jaar geleden geboren werd, heb ik hem dan inderdaad maar Joël genoemd.

Hij slaapt weer. Pak je kaarten!

Ja, zoetie.



Ik weet één ding: oma Diana is Joël komen opzoeken in het ziekenhuis!

Zeker weten!

We waren er zelf bij!



EEN PAAR WEKEN LATER, OP KERSTDAG.



GELUKKIGE VERJAARDAG, JOEL !!

Zo, feest maar lekker, kinderen wij zijn ervandoor! Tot na het weekend! Braaf zijn!

Kom op Willy, de bus wacht!

Ze laten ons alleen? Op Joels verjaardag?











Een jongenspop..

Was dit ?

Een boek zonder tekst of plaatjes ?



Een heks. Wat is dat, een heks?
Ik vlieg niet op bezems of zo...
Ik ken veel van kruiden en de
natuur, dat wel.

Je hebt zwarte krachten en witte
krachten. En dus zwarte heksen en
witte heksen. Als ik al een heks ben,
dan toch zeker een witte.





De sterretjes hangen voortdurend rond de maan.

Soms worden ze een beetje hongerig -

En dan breken ze een stukje van de maan af om op te eten. Soms blijft er maar een halve maan meer over!

KRAAAK !

Dit vindt de maan helemaal niet leuk, en dus maakt ze zich heel puntig, om de hongerige sterretjes af te weren.

Het duurt dan even voor de maan weer helemaal op krachten komt. Voor ze weer vol energie zit. Voor ze weer volle maan is.



Mijn ogen prikken van al dat maanlicht.

Nee, door de rook die hier binnen hangt!

ROOK ?



VUUR !!! BRAAAAAND !!!









Gelukkig kunnen we wat experimenteren met de vier natuurelementen...



Strafwerk? Natuurlijk krijgen we voortdurend strafwerk



Kilo's strafwerk! Duizenden bladzijden strafwerk! Bibliotheken VOL strafwerk!



Gelukkig hebben we daar dan weer personeel voor.



En dan die nieuwe juf...

Dag kinderen. Ik vervang jullie vorige juf, die overspannen thuiszit. Aandename kennismaking!



Mijn naam is Anne NASHAHAAAAA!!!

ANANAS!
HAHAHA!

JUFFROU
ANANAS!
HAHAHAHA!!!



Tja, een bijnaam, dat gaat snel. En haar kapsel helpt ook niet echt.

NASAERTS!
ANNE NASAERTS!
JULLIE LIETEN
ME NIET
UITSPREKEN!!







We hebben honger!

Jullie weten de ijskast toch staan? Laat ons met rust!



De ijskast...

Bij andere gezinnen zit daar lekkers in...

... Terwijl dat ding bij ons dieht om met een magneetje het nummer van de pizzaboer omhoog te houden.

Drie grote met alles erop en eraan, en een kleintje?



Even later...

Pfff. Elke dag pizza. Het komt me de strot uit

Hier, Katsjoe!



KATSJOE?



Hij is dood!!



Tja... Hoe oud was hij al niet?

In elk geval ouder dan ons...

Misschien wel veertig. Of zestig!

Hij is in elk geval niet aan ondervoeding gestorven. Hij kreeg altijd onze restjes.

Pizza...

Pudding...



MMMMMMH...



Die wordt met de dag vreemder...

Creepy...



Katsjoe naar het kerkhof!

Uit respect?

Mja, en omdat ie niet in een vuilniszak past.



Een eigen tuintje had ons deze trip kunnen besparen, maar het is niet anders.

Je bent toch niet bang of zo?

Hier is geen levende ziel



Het dodenhuisje staat open?

Oei! De dode is ontsnapt!



OOOOOOH...

Dat komt uit het
dodenhuisje! Geesten!

Geestig!

Kom op!
Kijken!



Toe nou, Elsy. Uit
met dat belaatje!

Kalm aan,
Bassie.



Bassie? Bas Beerens!

Kom op, bewijs eens
dat je 'borstjes' hebt.

Zeg, leukerd! Ik zei
het je toch al: het
bevalt me hier niks!!

Grote broer
van Dieter
Beerens uit
onze klas.

En al
even
stom.

Ik heb een
ideetje.

Rustig, babe. Vorige keer was
je bang van niks. Die zombie die
je zag, dat was die dode boom
in het maanlicht, daar!



Tja. Stom.
Kom maar
hier, beestje
van me!

BEEEEUUUHHH!!



AAAAAHHH!!!



Hahaha! Dat was onze leukste grap ooit!! Om je dood te lachen!!

Bedankt, Katsjoe, om ons nog een laatste keer van dienst te zijn

-geweest

Yep, Katsjoe mag nu gaan doen wat hij het liefste deed: slapen. Voor altijd.



Moesten we hem eigenlijk niet begraven?

En ons vuil maken? Ken je dat spreekwoord van wie een put graaft voor een ander?

De kerkhofmensen doen hun job wel, morgen.



Geen putjes graven vandaag. Pintje pakken?

Graag. In het dodenhuisje. Geen hond die ons ziet!

















Die jongedame
voor ons schrikt
wel erg vlug.



Ze zou een leuk
slachtoffer zijn
voor onze frätsen.



Ik kan me niet indenken
dat er ooit een Kriegel
zo zou kunnen gillen.

Gaat het, mevrouwje?

Kijk nou, m'n haar...



Wablieft?



Wat gebeurt er in dat
karrétje ginder? Toch
geen ongeval?





Ze hebben de hele
tent verwoest !!



Jammer, die bocht
gaat ons afremmen.

Vit met de
pret Tenzij-



- we met z'n allen naar
de andere kant hellen !!



Oei, juf Ananas,
flinke buil !

Daar moet
dringend ijs op !



Ananas-ijs, zullen
we maar zeggen.





We gaan tegen die autoscooter knallen!

Vrouwen en kinderen eerst !!



Moedige juf Ananas blijft zitten! Wow!

Ja, die doet haar stunts zelf!



Wow, juf Ananas komt meedoen!!

Het is verboden met je eigen karretje hier binnen te komen!

BUNK!

BUNK!



Juf Ananas verbaast me. Ze weigert uit haar karretje te komen.

Zeg, waar is Fien? Achtergebleven?



FIEN?

FIEN?



Hier hang ik!

Ik ruik zwavel! Zoals toen BIJ DE BRAND!!



DE ZWARTE SCHADUW!!



Geen paniek, het is maar een hoop in elkaar geflanste poppen en troep.

Misschien, maar die vieze geur is wel echt.

Klopt! Kom op, weg van hier.



Een hartstochtelijke omhelzing, Fientje?

Ja, maak me maar los van m'n nieuwe vriend.

Wat ruik ik?



DAT GEVOEL IK KRIJG GEEN LUCHT!!!



Ja. Maar verder was het wel een geslaagd dagje.

Beklemmend, hoor.

Kinderen, juffrouw Anne zal een tijdje afwezig zijn na het ongeval in het pretpark.

Hier is jullie nieuwe juf!



Ik stel jullie voor.

We zijn benieuwd.



Hier is juf LUCY EYZER!

Dag kinderen.



Mijn naam is dus Lucy Eyzer. Ik waarschuw jullie: ik hou van TUCHT !!

Is dat een vrouw of een verklede mannetjesneushoorn?

Een zus van Arnie Zwartenekker?

Ze lijkt streng, maar we krijgen haar wel klein, wacht maar.



STILTE !!!

DE BERUCHTE ZUSJES KRIEGEL JULLIE KRIJGEN ALS EERSTE EEN EYZER-STRAF !!

JULLIE MOGEN VANNACHT MET ME MEE OM VLEERMUIZEN TE FOTOGRAFEREN !! AFSpraak OM MIDDERNACHT IN DE OUDE MOLEN!



Die nacht.

Vleermuizen
fotograferen.
Komaan, zeg.

Dit is een eeuwenoude offerplaats
van de druiden, zei die Eyzar.

Wat een kreng, die nieuwe
juf. Al meteen strafstudie.

Ze is zelf een androïde.
Goed gek, verdomme.

We zullen toevallig eens een
vleermuis in haar slipje laten
glijpen. Kijken of ze kan dansen.

Ha, jullie zijn
mooi op tijd.



Kom eens
wat dicht.





Juf! Is dit de manier om vleermuizen te fotograferen?

Wat? Ach, arm wicht



Ik heb andere plannen met jullie, meisjes...



Wat zullen we nu krijgen? Wordt die strafstudie hier een lijfstraf, of wat?



Met alle griezels, maar niet met de Kriegels.



RHAAAAH!!

THUCK!!



VOLTREFFER !! Bull's eye! In het oog van de stier !! Nou ja, de dikke koe.



Recht in m'n oog, ja.



Gelukkig was het niet echt.

HUH?



MASKERS AF, VERDUIVELD !!

De koe v

Me hor

Zo, kindjes... De feestelijkheden kunnen beginnen.

Zo, kindjes... De feestelijkheden kunnen beginnen

Wie bent u?

Of. WAT bent u?

A hand holding a blue plate. The hand is light-skinned and is holding the edge of a blue plate. The background is dark and textured.



Wat is die gek met ons van plan?

Schiet op, Sien !!

Nog even !

Mijn mesje !!



Komen jullie eens mooi boven het vuur hangen. Op dit moment heb ik elf jaar gewacht !!



Of dachten jullie dat het toeval was dat ik jullie Lien, Sien en Fien heb genoemd?
L, S, F !! LUCIFER !!



MACHTIGE SATAN, AANVAARD DIT DRIEDUBBELE OFFER !!



HELA !!!



Wel, duivelskop, waar wacht je op ?



Ik wacht op het teken van mijn meester. Bij de eerstkomende bliksem ben je dood, kleintje.



KRRRRRRRRRR!!!

?!

JOEL ?



JOEL ?
SCHEER
JE WEG !
HAAL HULP !!

Wel wel...
Nog jonger
bloed. Dit
wordt een
fantastische
offering !



Kom eens wat dichterbij, kleintje.



Kom
dan.

ASA
NOTUM !!



NOOOOF!!



RHAAAAAH!!

JOEL ! HAAL ONS NAAR BENEDEN !

KRRRRRR!!



KRRR

Ik ben niet sterk genoeg !!



De dolk ! Ik zal de koorden doorsnijden !



WAAAH!! HEET !

SSSH!



RHAAAAAH!!

AAAAH!!

We kunnen niks doen!

JOELT JE !!

Eyzer is een zombie !!



Wel, juf Lucy Eyzer. Of zeg ik gewoon LUCIFER?





Even van de driehoek
een vijfhoek maken,
dat zal hem al een
stuk verzwakken!

Oma! Waar kom
jij plots vandaan?



Haal ons naar beneden!

Lucifer, ga terug naar waar je
vandaan komt! Door mijn watermuur
kan je toch niet



SSSSSSSSSHHH!!!



Goed, als je het hard wil spelen...

RAAAAAAAHHH!!

LAK BINAM, NOTUS!
EGO ARASMAGNUS!
VADE RETRO!!



RAAAAAAAHHH!!



Kom, meisjes. Jullie zijn bevrijd uit de greep van dat monster. Na elf jaar slechte invloed.



Oma!! Ik weet niet waar u zo plots vandaan kwam, maar ik ben blij dat u er bent!!



JIPIE!

IEN!

Onze fijne oma-heks! Die watermuur! WOW!

Joel! Jij kan toch praten! En het heeft ons gered!



Met welke kracht kon u hem in die scheur duwen, oma?



Scheur? Welke scheur?



Die scheur waar u die zombie...?!

Oma. Was dat de duivel zelf?

Wel... de duivel komt in vele vormen, meisjes. Soms zelfs als dokter, twaalf jaar geleden.



Waren we daarom al die tijd... euh... een beetje stout? Dat verklaart alles.

Ik voel me in elk geval... verlost!



Gaan we vanaf nu braaf zijn? Dat wordt saai!



Getekend, Marc de Bel



DE ZUSJES KRIEGEL



LIEN SIËN FIEN

Sommige onwijs wijze mensen
beweren dat kinderen hun
ouders zelf kiezen.

Als dat waar is, dan maakten de
zusjes Kriegel negen maanden
voor hun geboorte toch wel
een oerstomme keuze.

Toch niet, weerleggen
die knappe bollen.

Kinderen kiezen nooit verkeerd.
Ze pikken altijd die ouders eruit
die ze nodig hebben.

Zo zie je maar.

In de reeks 'Getekend, Marc de Bel' worden
de jeugdboeken van Marc de Bel verstript.
Kijk alvast uit naar deel 2 :
'HET EI VAN OOM TROTTER'
verschijnt op 17 november 2004.

ISBN 9002215630
DEPOT 2004/0034/18



Su Standaard Uitgeverij



9 789002 215630

BEZOEK DE WEBSITE
www.marcdebel.be